



Een reddingsboodschap

King James Bible 1611 ministries Nederland



Een reddingsboodschap vanuit het ware woord van God;

De King James Bible 1611

Voordat we beginnen is het belangrijk dat deze reddingsboodschap voortkomt vanuit het echte en waarlijke woord van God, anders kunnen wij hier geen waarheid op berusten en kunnen deze woorden ons ook niet vertellen wie God is en wat Hij ons zegt of vraagt.

Er is geen ander boek behalve de King James Bible uit 1611 welke ons alle informatie geeft die wij als mens nodig hebben. De Bijbel verteld ons waarom wij hier zijn, het verteld ons over de schepping van de Hemel en de Aarde, de schepping van de mens, de dieren, over het Paradijs, over de zondeval en waarom wij kennis hebben van goed en kwaad, over de Duivel, de hel, en voor wie de hel oorspronkelijk bedoeld is, over de regenboog, de dood, het leven en de enige waarheid en weg van redding door de Messias Jezus Christus. Het is de enige betrouwbare bron van geschiedenis teruggaande tot 6000 jaar geleden toen God de Hemel en de Aarde creëerde door Jezus Christus, amen.

God overziet de tijd en woont buiten de tijd, Hij weet van het verleden, het heden, en de toekomst en dit alles is opgeschreven in het woord van God. Dit kunnen we bijvoorbeeld lezen in Revelation (*Openbaring*) hoofdstuk 21 vers 6 waar Jezus ons zegt:

NL. (Zelf vertaald)

*'En hij zij tot mij, Het is volbracht. **Ik ben Alfa en Omega, het begin en het einde.** Ik wil geven tot hem die is dorstig van de fontein van het water van leven vrijelijk.'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'And he said unto me, It is done. **I am Alpha and Omega, the beginning and the end.** I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.'*

Er zijn veel Bijbelvertalingen, maar welke is de juiste? God's woord verteld ons dat de discipelen van Jezus Christus voor het eerst Christenen werden genoemd in **Antiochie**. Hier kwam de kerk tot stand, Antiochie is de bron van waarheid en hier vanuit is de King James Bible het bewaarde kroonjuweel geworden in het jaar 1611 na Christus, hierover kunnen wij lezen in Acts hoofdstuk 11 vers 26 waar staat:

NL. (Zelf vertaald)

*'En wanneer hij had gevonden hem, hij bracht hem tot Antiochie. En het kwam te passeren (gebeuren), dat een heel jaar zij assembleerde (verzamelde) hunzelve met de kerk, en leerde veel mensen. **En de discipelen werden genaamd Christenen eerst in Antiochie.**'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. **And the disciples were called Christians first in Antioch.**'*

God heeft Zijn woord bewaard, dit is onder andere Bijbelverzen te vinden in Psalm 12 vers 6 en 7, Psalm 33:11, John 17:17, Psalm 117:2, Psalm 100:5, Psalm 111:7-8, Isaiah 59:21, Isaiah 40:8, Luke 21:33, 1 Peter 1:25, Matthew 24:35.

We lezen bijvoorbeeld in Psalm 12 vers 6 en 7 dat God Zijn woorden zal bewaren voor eeuwig (altijd):

NL. (Zelf vertaald)

*'**De woorden van de HEER zijn pure woorden:** als zilver beproefd in een oven van aarden, gepurificeerd (gezuiverd) zeven keer. U zult **houden** hen, O HEER, u zult **preserveren** (bewaren) hen vanaf deze generatie **voor altijd.**'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'**The words of the LORD are pure words:** as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Thou shalt **keep** them, O LORD, thou shalt **preserve** them from this generation **for ever.**'*

Maar hoe bewaarde God Zijn woord? God sprak tot profeten en gaf hun de opdracht Zijn woorden op te schrijven, dit kunnen we bijvoorbeeld zien bij de profeet Jeremiah in Jeremiah hoofdstuk 36 vers 1 en 2:

NL. (Zelf vertaald)

*'En het kwam te passeren in het vierde jaar van Jojakim de zoon van Josia koning van Juda, **dat dit woord kwam tot Jeremiah van de HEER, zeggende, Neemt u een rol van een boek en schrijf daarin al de woorden die ik heb gesproken tot u tegen Israel, en tegen Juda, en tegen al de naties, van de dag ik sprak tot u, van de dagen van Josia, zelfs tot deze dag.**'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'And it came to pass in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, **that this word came unto Jeremiah from the LORD, saying, Take thee a roll of a book, and write therein all the words that I have spoken unto thee against Israel, and against Judah, and against all the nations, from the day I spake unto thee, from the days of Josiah, even unto this day.**'*

...Dat dit woord kwam tot Jeremiah van de HEER, zeggende, Neem u een rol van een boek, en schrijf daarin al de woorden die ik heb gesproken tot u...

Op deze manier kwam God's woord tot ons mensen, bewaard gebleven in 66 boeken wat wij 'de Bijbel' noemen.

De King James Bible 1611 is meer dan 1 miljard keer gedrukt, gelezen en gebruikt om God's woord te verspreiden onder de mens en om de reddingsboodschap van Jezus Christus te verkondigen aan alle mensen over de gehele wereld. Het is het meest gedrukte, gelezen en toegepaste boek ter wereld, en niet voor niets, het is God's woord.

Nu de Bijbel alle antwoorden bevat op al onze vragen wil ik graag terug naar het begin, een vraag die iedereen zichzelf afvraagt: **Waarom zijn wij hier op aarde?**

Het antwoord is te vinden in Revelation (*Openbaring*) hoofdstuk 4 vers 11 waar we lezen:

NL. (Zelf vertaald)

'U bent waardig, O Heer, te ontvangen glorie en eer en kracht: want u hebt gecreëerd alle dingen, en voor uw plezier zij zijn en waren gecreëerd.'

Eng. (King James Bible 1611)

'Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.'

Wij waren en zijn hier op aarde **gemaakt voor het plezier van God**. En hoe doen wij God een plezier? Door te doen wat Hij zegt.

Maar wat zegt God? Praat God met ons? Jazeker, door Zijn geschreven getuigenis die Hij ons gegeven heeft van Zijn Zoon Jezus Christus. De Bijbel gaat namelijk over Jezus Christus en een koninkrijk dat komen zal waarin Jezus Koning zal zijn.

En God zegt iets heel belangrijks tegen ons over Jezus Christus in Matthew hoofdstuk 17 vers 5:

NL. (Zelf vertaald)

'Terwijl hij nog sprak, aanschouw, een heldere wolk overschaduwde hun: en aanschouw, een stem uit van de wolk, welke zij, Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik ben wel geplezierd; horen jullie hem.'

Eng. (King James Bible 1611)

'While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.'

En weetje waarom God zo veel **plezier** had in Zijn Zoon Jezus? Omdat Jezus zonder zonde was en deed wat God van Hem vroeg.

Zonden? Noem jij mij nu een zondaar? Nou ik niet, maar de Bijbel zegt in Romans hoofdstuk 3 vers 23 dat wij allemaal hebben gezondigd:

NL. (Zelf vertaald)

'Want allen hebben gezondigd, en komen tekort van de glorie van God;'

Eng. (King James Bible 1611)

'For all have sinned, and come short of the glory of God;'

We lezen zojuist dat God ons zegt te luisteren naar Zijn Zoon Jezus Christus. En wat zegt Jezus? In John hoofdstuk 14 vers 6 zegt Jezus iets heel belangrijks:

NL. (Zelf vertaald)

'Jezus zei tot hem, Ik ben de weg, de waarheid, en het leven: geen man komt tot de Vader, dan door mij.'

Eng. (King James Bible 1611)

'Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.'

Jezus Christus zegt ons duidelijk dat Hij de enige weg is tot God de Vader. Er is geen andere weg. Het woord van God verteld ons dat wij gered moeten worden van zonden en de dood en om dit te snappen moeten wij terug gaan naar het begin van het woord van God, **want hoe komen wij aan zonden en waarom gaan wij dood?**

In het begin van het woord van God lezen we iets belangrijks. In Genesis hoofdstuk 1 vers 1 lezen we:

NL. (Zelf vertaald)

'In het begin God creëerde de hemel en de aarde.'

Eng. (King James Bible 1611)

'In the beginning God created the heaven and the earth.'

God creëerde de Hemel en de aarde, zet daarom de evolutie theorie maar uit je hoofd. God creëerde de zon, de maan, de sterren, planten, de dieren en nog veel meer, maar ook een wonderbaarlijk schepsel, de mens, mannelijk en vrouwelijk creëerde Hij hen.

Hierover kan je lezen in Genesis hoofdstuk 1 en 2. **Genesis** betekend '**het begin**'. God maakte in Genesis hoofdstuk 2 vers 7 en 8 de mens uit het stof van de grond:

NL. (Zelf vertaald)

'En de HEER God vormde man van het stof van de grond, en ademde in-tot zijn neusgaten de adem van leven; en man werd een levende ziel. En de HEER God planten een gaard oostwaarts in Eden; en daar hij plaatste de man wie hij had geformeerd.'

Eng. (King James Bible 1611)

'And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.'

We lezen in Genesis hoofdstuk 2 vers 15 dat God bracht de man en vrouw 'Adam en Eva' in een tuingaard, **voor Zijn plezier**:

NL. (Zelf vertaald)

En de HEER God nam de man, en deed hem in-tot de gaard van Eden te bewerken het en te onderhouden het.'

Eng. (King James Bible 1611)

'And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.'

Voor Zijn plezier, om de tuingaard van Eden te bewerken en onderhouden. Verder lezen we in Genesis hoofdstuk 2 vers 16 en 17 waarom wij als mens dood gaan, Adam en Eva aten van de **verboden vrucht** terwijl God hun commandeerde dit niet te doen, ze mochten eten van elke boom, behalve van die ene, en als straf kwam de dood zoals God duidelijk had gezegd:

NL. (Zelf vertaald)

*'En de HEER God **commandeerde** de man, zeggende, Van elke boom van de gaard u mag vrijelijk eten: Maar van de boom van de kennis van **goed en kwaad**, u zult **niet eten** van het: want in de dag dat u eet daarvan u zult zekerlijk **sterven**.'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'And the LORD God **commanded** the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat: But of the tree of the knowledge of **good and evil**, thou shalt **not eat** of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely **die**.'*

De mens zondigde en at van de verboden vrucht, en de straf die God gaf was een leven buiten de tuingaard van God, en de dood die daarop volgen zou, er kwam een afstand, een scheiding tussen God en Zijn creatie, want God is Heilig en bij God kan zonde niet permanent verblijven.

In Romans hoofdstuk 5 vers 12 lezen we iets belangrijks, de zonde en de dood van Adam hebben wij geërfd, wij hebben allemaal gezondigd, wij komen voort uit Adam's zaad.

NL. (Zelf vertaald)

*'Waarvoor, als door één man zonde binnenkwam in-tot de wereld, en dood door zonden; en zo dood passeerde op alle mannen, **om dat allen hebben gezondigd**.'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, **for that all have sinned:**'*

We lezen in Genesis hoofdstuk 3 vers 24 dat God de mens wegstuurde uit de tuingaard van Eden:

NL. (Zelf vertaald)

*'**Zo hij dreef uit de man;** en hij plaatste aan het oosten van de gaard van Eden cherubims, en een vlammig zwaard welke keerde elke weg, te houden de weg van de boom van leven.'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'**So he drove out the man;** and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.'*

En daar kwam de zonde in de wereld, een breuk tussen God en Zijn schepsels.

Nu zeg je, dit had God toch kunnen voorkomen, dat de mens zondigde, jazeker, maar dit deed Hij niet, God heeft geen robots gemaakt zonder eigen wil, nee wij hebben een eigen wil gekregen, een vrije wil, om God mee te plezieren, of niet.

God wil geen robots, maar een liefdevolle relatie met Zijn creatie, en **liefde kan je niet dwingen**, zo is er in dit leven altijd een uitweg om niet voor God te kiezen, toen ook al bij Adam en Eva door middel van de verboden vrucht, en vandaag de dag ook door jezelf af te keren van God en je eigen weg te gaan en te verwerpen De weg van redding Jezus Christus.

Maar door de zonde is de gebrokenheid in de wereld gekomen, wij kunnen nu niet meer bij God Zijn want bij God kan geen zonde permanent verblijven en wij hebben allemaal gezondigd.

Nu is er nog een belangrijk detail waar we naar moeten kijken om de boodschap van het Bijbelboek Genesis goed te begrijpen, God had namelijk een vriend, **Lucifer**, dat is de 'Duivel en Satan', en hij word in deze tekst omschreven als 'de koning van Tyrus' welke God zelf had gecreëerd. God had Lucifer gemaakt, en God had Lucifer belangrijke taken gegeven. Hierover gaan we lezen in Ezeziel hoofdstuk 28 vers 11 tot en met 19. Dit is een aardig stukje Bijbeltekst maar toch belangrijk, ik heb '**dik gedrukt**' wat belangrijk is:

NL. (Zelf vertaald)

*'Bovendien het woord van de HEER kwam tot mij, zeggende, Zoon van man, Neem op een lamentatie (klaaglied) over de **koning van Tyrus**, en zeg tot hem, Dit zegt de Heer GOD; U zegelde op de som, vol van wijsheid, en perfect in beauty (schoonheid). **U bent geweest in Eden de gaard van God;** iedere kostbare steen was uw bedekking, de sardius, topaas, en de diamant, de beryl, de onyx en de jaspis (jasper), de saffier, de esmerald (smaragd), en de carbuncle (karbonkel), en goud: het werkmanschap van uw tabretten en van uw pijpen was*

geprepareerd in u in de dag dat u was gecreëerd. U bent de gezalfde cherub die bedekt; en Ik heb gezet u zo: u was op de heilige berg van God; u hebt gewandeld op en neer in het midden van de stenen van vuur. U was perfect in uw wegen van de dag dat u was gecreëerd, totdat **iniquiteit (ongerechtigheid)** was gevonden in u. Door de veelheid van uw koopwaar zij hebben gevuld het midden van u met geweld, en u hebt **gezondigd**: daarvoor Ik wil werpen u als profaan uit van de berg van God: en **Ik will vernietigen u, O bedekkende cherub, uit het midden van de stenen van vuur.** Uw hart was gelift op omwille van uw beauty (schoonheid), u hebt gecorrupteerd uw wijsheid om willen van uw helderheid: Ik wil werpen u tot de grond, Ik wil leggen u voor koningen, dat zij mogen aanschouwen u. U hebt vervuild uw sanctuaria's (heilige plaatsen) door de veelheid van uw iniquiteiten (ongerechtigheden), door de iniquiteit van uw trafiek (handelsverkeer, koophandels); daarvoor wil Ik brengen voort een vuur uit het midden van u, het zal verteren u, en Ik wil brengen u tot as op de aarden in het zicht van al hen die aanschouwen u. Al zij die kennen u onder de mensen zullen zijn verbijsterd (ontzet) over u: **u zult zijn een terreur, en nooit zal u zijn enig meer.**'

Eng. (King James Bible 1611)

'Moreover the word of the LORD came unto me, saying, Son of man, take up a lamentation upon the **king of Tyrus**, and say unto him, Thus saith the Lord GOD; Thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty. **Thou hast been in Eden the garden of God;** every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that **thou wast created.** **Thou art the anointed cherub that covereth;** and I have set thee so: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. **Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee.** By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, **and thou hast sinned;** therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God: and **I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire.** Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness: I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee. Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffick; therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee. All they that know thee among the people shall be astonished at thee: **thou shalt be a terror, and never shalt thou be any more.**'

Lucifer, ook genaamd 'Satan' of 'de Duivel', ook deze Lucifer had een eigen wil gekregen, net als jij en ik, en hij koos er voor om God ongehoorzaam te zijn, om slecht te zijn, om te zondigen, hij wilde als God zijn, hij misleiden Adam en Eva in de tuingaard van Eden, en vanaf toen is Lucifer onze grootste vijand geworden waarover we kunnen lezen in Genesis hoofdstuk 3 vers 1 tot 7, en let op: '**de slang**' is Lucifer, Satan, de Duivel:

NL. (Zelf vertaald)

*'Nu **de slang** was meer subtiel dan enig beest van het veld welke de HEER God had gemaakt. En hij zei tot de manninne (vrouw), Waarlijk, heeft God gezegd, Jullie zullen niet eten van elke boom van de gaard? En de manninne (vrouw) zei tot **de slang**, Wij mogen eten van de vrucht van de bomen van de gaard: Maar van de vrucht van de boom welke is in het midden van de gaard, God heeft gezegd, Jullie zullen niet eten van het, nog zullen jullie aanraken het, opdat jullie sterven. **En de slang zij tot de manninne (vrouw), Jullie zullen niet zekerlijk sterven:** Want God doet weten dat in de dag jullie eten daarvan, dan jullie ogen zullen zijn geopend, en jullie zullen zijn als goden, **kennende goed en kwaad.** En wanneer de manninne (vrouw) zag dat de boom was goed voor eten, en dat het was plezierig tot de ogen, en een boom te zijn begeerlijk (om-)te maken iemand wijs, **ze nam van de vrucht daarvan, en deed eten, en gaf ook-zo tot haar man(band) met haar; en hij deed eten. En de ogen van hen beide waren geopend,** en zij wisten dat zij waren naakt; en zij naaide vijgenbladeren tezamen, en maakte hunzelf schorten.'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'Now **the serpent** was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto **the serpent**, We may eat of the fruit of the trees of the garden: But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. **And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:** For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, **knowing good and evil.** And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, **she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat. And the eyes of them both were opened,** and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.'*

Lucifer wilde als God zijn, hij wou zitten op de plek waar God zit, Hij wilde zijn als de meest Hoogste, Hij wil Jezus vervangen, en vandaag de dag wil hij dat nog steeds, maar we lezen in Ezeziel, God gaat hem straffen, God zal hem werpen in de hel voor altijd en altijd, en daar hopen wij op. Over de val van Lucifer de Duivel kunnen we ook lezen in Isaiaah hoofdstuk 14 vers 12 tot 15:

NL. (Zelf vertaald)

*'**Hoe bent u gevallen van hemel, O Lucifer, zoon van de morgen!** hoe bent u gehouwen neder tot de grond, welke deed verzwakken de naties! Want u hebt gezegd in uw hart, Ik wil opvaren in-tot hemel, Ik wil exalteren mijn troon boven de sterren van God: Ik wil zitten ook-zo op de berg van de congregatie, in de zijde van het noorden: Ik wil opvaren boven de hoogte van de wolken; **Ik wil zijn als de meest Hogen. Toch u zult zijn gebracht neder tot (de) hel, tot de zijden van de put.'***

Eng. (King James Bible 1611)

'How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations! For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north: I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit.'

God brengt Lucifer (Satan) naar de Hel, tot de zijden van de put.

En er is hoop! Vergeving van zonden, we kunnen weer verzoent worden met God, want, God beloofde na de zonde-val de **Redder**, de Messias **Jezus Christus**.

En dit deed God al in het aller eerste begin, de mensen na Adam en Eva waren ook niet zonder hoop, God zei in Genesis 3 vers 15 tegen de Slang (wie is de Duivel):

NL. (Zelf vertaald)

'En ik zal brengen vijandschap tussen u en de manninne (vrouw), en tussen uw zaad en haar zaad; het zal vermorzelen uw hoofd, en u zult vermorzelen zijn hiel.'

Eng. (King James Bible 1611)

'And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.'

Het stukje profetie gaat over de Messias, een man, geboren van een maagd, die het hoofd van Satan de Duivel (Lucifer) ooit zal vermorzelen. We noemen dit in de Bijbel **profetie**, God weet wat er gaat gebeuren, daar zorgt Hij voor, Zijn wil is wet, en vaak verteld Hij ons in Zijn woord al wat er komen gaat.

De Messias keken de mensen in het Oude Testament van de Bijbel naar uit, ze hoopte op een **verlosser**, en na de komst van De Verslosser Jezus Christus verteld de Bijbel ons het volgende:

In het Bijbelboek Acts hoofdstuk 4 vers 12 lezen we dat er geen andere naam onder de Hemel is gegeven onder de mensen, waardoor **wij moeten worden gered**:

NL. (Zelf vertaald)

'Evenmin is er redding in enig ander: want er is geen andere naam onder hemel gegeven onder mensen, waardoor wij moeten worden gered.'

Eng. (King James Bible 1611)

'Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.'

Wij moeten worden gered, door de naam van Jezus Christus. Verder verteld Paulus ons in de Romans 6 vers 23 dat het loon van zonde is (de) dood; maar de gift van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer.

NL. (Zelf vertaald)

*'Want het loon van **zonde** is **dood**; maar de gift van God is **eeuwig leven** door **Jezus Christus** onze Heer.'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'For the wages of **sin** is **death**; but the gift of God is **eternal life** through **Jesus Christ** our Lord.'*

Maar wat moet ik doen om gered te zijn?

Deze vraag is te vinden in Acts hoofdstuk 16 vers 30:

NL. (Zelf vertaald)

*'En bracht hen uit, en zei, Meneren, **wat moet Ik doen (om)-te zijn gered?**'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'And brought them out, and said, Sirs, **what must I do to be saved?**'*

Het antwoord is te lezen in het volgende vers, vers 31:

NL. (Zelf vertaald)

'En zij zeiden, Geloof op de Heer Jezus Christus, en u zult zijn gered, en uw huis.'

Eng. (King James Bible 1611)

'And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.'

De Bijbel is duidelijk. Geloof in de Heer Jezus Christus **en u zult zijn gered**, en uw huis.

Natuurlijk komt niet het hele huis automatisch tot redding, maar door de redding van de vader van het huishouden zal hij zijn vrouw en kinderen niets liever willen vertellen dan de redding welke God heeft gebracht door Jezus Christus, en het vers laat ons zien dat de rest van het huis, de vrouw en kinderen dit ongetwijfeld ook zullen geloven, want een goede vader wil zijn vrouw en kinderen bij hem in de Hemel terug zien, nietwaar?

In 1 John hoofdstuk 5 vers 10 tot en met 13 lezen we:

NL. (Zelf vertaald)

*'Hij die gelooft op de Zoon van God heeft de getuigenis in hemzelf: hij die geloofd niet God heeft gemaakt hem een leugenaar; omdat hij geloofd niet het **record (de geschreven getuigenis)** die God gaf van zijn Zoon. En dit is het **record (de getuigenis)**, dat God heeft gegeven tot ons eeuwig leven, en dit leven is in zijn Zoon. **Hij die heeft de Zoon heeft leven;***

en hij die heeft niet de Zoon van God heeft niet leven. Deze dingen heb Ik geschreven tot jullie die geloven op de naam van de Zoon van God; **dat jullie mogen weten dat jullie hebben eeuwig leven, en dat jullie mogen geloven op de naam van de Zoon van God.**'

Eng. (King James Bible 1611)

*'He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the **record** that God gave of his Son. And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. **He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.** These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; **that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.**'*

Geloven in de geschreven getuigenis welke God ons heeft gegeven, geloven in het woord van God. En er staat dat als jij in Jezus gelooft je dan mag weten dat je eeuwig leven hebt bij God.

Maar wie is Jezus Christus nu precies, want historisch gezien erkent bijna iedereen dat Hij heeft geleefd, maar wat zegt het woord van God nog meer?

In John hoofdstuk 1 vers 1 tot 3 lezen we:

NL. (Zelf vertaald)

*'In het begin was het Woord, en het Woord was met God, en **het Woord was God.** De zelfde was in het begin met God. **Alle dingen waren gemaakt door hem;** en zonder hem was niet enig ding gemaakt dat was gemaakt.'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and **the Word was God.** The same was in the beginning with God. **All things were made by him;** and without him was not any thing made that was made.'*

Het Woord was God, lezen we in vers 1, en alles is door Hem gemaakt.

We lezen verder in vers 10 tot 11 van dit hoofdstuk:

NL. (Zelf vertaald)

'Hij was in de wereld, en de wereld was gemaakt door hem, en de wereld kende hem niet. Hij kwam tot zijn eigen, en zijn eigen ontving hem niet.'

Eng. (King James Bible 1611)

'He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not.'

De wereld is door het Woord (Jezus Christus) gemaakt, Hij was in de wereld, maar de wereld kende Hem niet. De mens wou hun Redder Jezus niet ontvangen.

En in vers 14 lezen we:

NL. (Zelf vertaald)

*'**En het Woord was gemaakt vlees, en dwaalde (woonde) onder ons, (en wij aanschouwde zijn glorie, de glorie als van de enige begotten van de Vader,) vol van genade en waarheid.**'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'**And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.**'*

We lezen dat het Woord van God vlees werd, Jezus Christus is het levende Woord van God, en het Woord werd vlees. Dit gaat over **de enige ooit plaatsgevonden maagdelijke geboorte** wat iets meer dan 2.000 jaar geleden gebeurde. De Heilige Geest van God overschaduwde de maagd Maria en gaf haar een Zoon, de Zoon van God om verzoening te brengen voor de mens, Zijn naam is Jezus Christus, Hij had geen zonden, maar Hij werd zonden voor ons en Hij heeft het ultieme offer gebracht, in dat Hij stierf aan het kruis voor de zonden van de mensheid, om de breuk te herstellen tussen God en ons zondaren. Dit zodat iedereen die in Jezus geloofd straks voor eeuwig in de Hemel mag wonen bij God.

Na drie dagen en drie nachten in het graf stond Jezus Christus op uit de dood om daarna nooit meer te sterven, Jezus heeft de dood overwonnen en voorgoed verslagen voor hen die in Hem geloven, hierover kunnen we lezen in 1 Corinthians hoofdstuk 15 vers 55 tot 57;

NL. (Zelf vertaald)

'O dood, waar is uw prikkel? O graf, waar is uw victorie (overwinning)? De prikkel van dood is zonde; en de kracht van zonde is de wet. Maar dank zij tot God, wie geeft ons de victorie (overwinning) door onze Heer Jezus Christus.'

Eng. (King James Bible 1611)

'O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin; and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.'

In 2 Corinthians hoofdstuk 5 vers 21 lezen we over Jezus en dat Hij geen zonde kende:

NL. (Zelf vertaald)

'Want hij heeft gemaakt hem te zijn zonde voor ons, wie kende geen zonde; dat wij mogen zijn gemaakt de rechtvaardigheid van God in hem.'

Eng. (King James Bible 1611)

'For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.'

Er staat: Want hij (**God**) heeft gemaakt hem (**Jezus**) te zijn zonde voor ons (**mensen**), wie (**Jezus**) kende geen zonde; dat wij (**mensen**) mogen zijn gemaakt de rechtvaardigheid van God in hem (**in Jezus**).

Het is niet iets wat wijzelf kunnen doen, wij zijn niet goed, nee, maar God is goed en kwam om de breuk tussen ons en Hemzelf te herstellen. God verlaagde Zichzelf en kwam naar ons mensen.

We lezen in Isaiah hoofdstuk 7 vers 14 profetie over de maagdelijke geboorte van Jezus, en dat zijn naam ook Immanuel zal zijn, Immanuel betekend '**God met ons**'.

NL. (Zelf vertaald)

*'Daarvoor **de Heer hemzelf** zal geven jullie een teken; Aanschouw, een maagd zal ontvangen, en baren een zoon, en zal noemen zijn naam **Immanuel**.*'

Eng. (King James Bible 1611)

*'Therefore **the Lord himself** shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name **Immanuel**.*'

In Luke hoofdstuk 1 vers 35 lezen we over **Jezus; genaamd de Zoon van God**, Jezus heet de Zoon van God omdat God Hem heeft '**Begotten**', het woord 'Begotten' gaat over het genereren, het verwekken, het bewerk stellen, **het geboren laten worden van de Redder van de wereld**, de kracht van God overschaduwde een maagd:

NL. (Zelf vertaald)

'En de engel antwoorde en zei tot haar, De Heilige Geest zal komen op u, en de kracht van de Hoogste zal overschaduwden u: daarvoor ook-zo dat heilige ding welke zal zijn geboren van u zal zijn genaamd de Zoon van God.'

Eng. (King James Bible 1611)

'And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.'

God kan op meerdere plaatsen tegelijkertijd zijn, zonder Hem zijn wij hier niet, wij leven uit de kracht van God, Hij is het Die alles in stand houdt zoals Paulus ons verteld in Acts hoofdstuk 17 vers 28:

NL. (Zelf vertaald)

'Want in hem wij leven, en bewegen, en hebben ons wezen; als zekere ook-zo van jullie eigen poëten hebben gezegd, Want wij zijn ook-zo zijn afkomst.'

Eng. (King James Bible 1611)

'For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.'

In Hem leven wij, en bewegen, en hebben ons wezen, en onze God die overal kan zijn op elk moment liet Zijn Zoon geboren worden, God kwam naar Zijn eigen, Hij kwam om te herstellen wat gebroken was omdat Hij wist dat wij nooit zelf in staat zouden zijn om dit te doen.

In Matthew hoofdstuk 28 vers 19 lezen we wie God is, dit word **'de Godheid'** genoemd; **De Vader, de Zoon, en de Heilige Geest:**

NL. (Zelf vertaald)

*'Ga jullie daarvoor, en leer alle naties, dopende hen in de naam van **De Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest:**'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of **the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:**'*

In 1 Timothy hoofdstuk 3 vers 16 lezen we dat het mysterie van de Godheid groot is, en dat God was gemanifesteerd in het vlees, **'gemanifesteerd'** betekend 'geopenbaard en zichtbaar', God openbaarde en maakte Zichzelf zichtbaar door Jezus Christus.

NL. (Zelf vertaald)

*'En zonder controversie (twistpunt) **groot is het mysterie van goddelijkheid: God was gemanifesteerd in het vlees, gejustificeerd (gerechtvaardigd) in de Spirit, gezien van engelen, gepredikt onder de Gentiles, geloofd op in de wereld, ontvangen op in-tot glorie.**'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'And without controversy **great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.**'*

We gaan profetie lezen over het enige kind van God wat voortkwam uit de maagdelijke geboorte, over de enige **begotten** zoon van God, in Isaia 9 vers 6:

NL. (Zelf vertaald)

*'**Want tot ons een kind is geboren, tot ons een zoon is gegeven: en het gouvernement (regering / heerschappij) zal zijn op zijn schouder: en zijn naam zal zijn genaamd Wondervol, Raadgever, De machtige God, De eeuwigdurende Vader, De Prins van Vrede.**'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'**For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.**'*

Wondervol, Raadgever, De machtige God, De eeuwigdurende Vader, De Prins van Vrede. Deze titels welke Jezus Christus krijgt toegewezen zijn niet zomaar titels, het zijn woorden van almacht (omnipotentie).

De Heer Jezus Christus betaalde de ultieme prijs aan het kruis als de betaling voor de zonden van de mensheid, alleen God kan zoiets wonderbaarlijks bewerkstellen.

Dus wat moet je doen om gered te worden?

Realiseer eerst en geef toe dat jij gezondigd hebt tegen God. Hier begint het mee, en zonder besef van eigen zonden, jou persoonlijke zonde, en berouw en spijt naar God is er geen vergeving mogelijk.

De Bijbel zegt in Romans hoofdstuk 3 de verzen 10 tot en met 12:

NL. (Zelf vertaald)

*'Als het is geschreven, **er is geen rechtvaardig, nee niet één:** Er is geen die begrijpt, er is geen die zoekt naar God. Zij zijn allen gegaan uit van de weg, Zij zijn tezamen geworden onprofitabel (onbruikbaar); **er is geen die doet goed, nee, niet één.**'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'As it is written, **there is none righteous, no not one:** There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way, They are together become unprofitable; **there is none that doeth good, no, not one.**'*

We lezen. Er is geen rechtvaardig, nee niet één. Er is er geen die zoekt naar God, er is geen die doet goed, nee, niet één, **dus jij en ik ook niet.**

In vers 23 lezen we:

NL. (Zelf vertaald)

*'Want **allen** hebben **gezondigd** en komen **tekort** van de glorie van God;'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'For **all** have **sinned** and come **short** of the glory of God;'*

We komen te kort, wij kunnen het niet zelf. Allemaal hebben wij gezondigd en allemaal komen wij tekort van de glorie van God.

Jezus zij in Mark hoofdstuk 2 vers 17:

NL. (Zelf vertaald)

*'Wanneer Jezus hoorden het, hij zei tot hen, Zij die zijn heel hebben geen node van de fysicus (geneeskundige), maar zij die zijn ziek: **Ik kwam niet te roepen de rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.**'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: **I came not to call the righteous, but sinners to repentance.***'

Jezus kwam niet voor de zelf-rechtvaardigen, Hij kwam niet voor mensen die denken dat zij zelf goed genoeg zijn om de Hemel zelf te verdienen, Jezus kwam niet voor mensen die denken God niet nodig te hebben, of mensen die denken dat zij zelf een god zijn, Jezus kwam niet voor de trotsen mens, nee, maar Jezus kwam wel voor de zondaren tot bekering, voor mensen die gebroken en nederig zijn van hart.

'Zondaren tot bekering' betekend bekeren naar God, omdraaien en erkennen dat je een Redder nodig hebt, dat je zondig bent, dat je geen goed bent, niet goed genoeg om jezelf te redden van het oordeel van de dood en een leven zonder God in een plek genaamd hel.

Dus wat deed onze liefdevolle God? Hij nam het excuus weg, van dat Hij niet zou begrijpen wat het is om een mens te zijn. Jezus werd geboren, de Zoon van God, het perfecte Lam van God, Hij werd verzocht zoals wij, maar Hij was zonder zonden, om te sterven voor zondaren zoals ik en jij, Jezus droeg onze zonden.

We lezen in Hebrews hoofdstuk 4 vers 15 dat Jezus in alle punten was verzocht gelijk als wij zijn, maar Hij zonder zonden:

NL. (Zelf vertaald)

*'Want wij hebben niet een hoge priester welke kan-niet worden geraakt met de gevoelens van onze infirmitäten (zwakheden); **maar was in alle punten verzocht zo als wij zijn, echter zonder zonden.***'

Eng. (King James Bible 1611)

*'For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; **but was in all points tempted like as we are, yet without sin.***'

God is verdraagzaam en geduldig met ons, Hij geeft ons een kans, een leven, om tot Hem te keren. We lezen in 2 Peter hoofdstuk 3 vers 9:

NL. (Zelf vertaald)

*'De Heer is niet traag betreffende zijn belofte, zoals sommige mannen rekenen traagheid; maar is **langverdraagzaam naar ons-waards, niet willende dat enig zou vergaan, maar dat allen zouden komen tot bekering.***'

Eng. (King James Bible 1611)

*'The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is **longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.***'

God is lang-verdraagzaam met ons en ons zondige leven, Hij is heel geduldig, ook al doet het Hem vaak verdriet om de wereld en mensen in zonde te zien wandelen, God wil niet dat enig zou vergaan, maar dat allen zouden komen tot bekering. God wil dat wij allemaal gered worden, maar Hij laat de keuze aan ons, zoals ik eerder zij, **liefde kan je niet dwingen**. God dwingt jou niet tot geloof en vertrouwen in Hem.

God zegt in Ezeziel hoofdstuk 18 vers 32 ook dat Hij geen plezier heeft in de dood van hem die sterft, Hij wil dat wij keren tot Hem, en leven.

NL. (Zelf vertaald)

'Want Ik heb geen plezier in de dood van hem die sterft, zegt de Heer GOD: waarvoor keer julliezelven, en leven jullie.'

Eng. (King James Bible 1611)

'For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord GOD: wherefore turn yourselves, and live ye.'

In Romans hoofdstuk 1 vers 20 lezen we dat wij allemaal zonder excuus zijn, het is duidelijk dat er een God is, de creatie zelf getuigt van het bestaan van God door de dingen die zijn gemaakt:

NL. (Zelf vertaald)

'Want de onzichtbare dingen van hem vanaf de creatie van de wereld zijn duidelijk gezien, zijnde begrepen door de dingen die zijn gemaakt, zelfs zijn eeuwige kracht en Godheid; zo dat zij zijn zonder excuus:'

Eng. (King James Bible 1611)

'For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:'

En God heeft ons hier niet alleen gelaten zonder levens-doel of kennis, in Romans hoofdstuk 2 vers 14 en 15 staat dat God ons een geweten gaf dat getuigenis draagt, en ook de wet geschreven in het hart, en onze gedachten in tussen-tijds beschuldigende of anders excuserende de één de-ander:

NL. (Zelf vertaald)

'Want wanneer de Gentiles, welke hebben niet de wet, doen van nature de dingen bevattende in de wet, hebbende niet de wet, zijn een wet tot hunzelven: Welke tonen de werken van de wet geschreven in hun harten, hun consciëntie (geweten) ook dragende getuigenis, en hun gedachten in tussen tijds beschuldigende of anders excuserende de één de-ander:'

Eng. (King James Bible 1611)

'For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves: Which shew the work of the law

written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)'

Daarbovenop gaf God ons Zijn woord, de King James Bible 1611 voor ons tot levensgids gegeven, en in James hoofdstuk 1 vers 21 staat zelfs dat het woord van God in staat is om onze zielen te redden:

NL. (Zelf vertaald)

*'Waarvoor leg apart alle vuiligheid en overvloed van ondeugendheid, en ontvang met zachtmoedigheid **het geplante (gegraveerde) woord, welke is instaat te redden jullie zielen.***'

Eng. (King James Bible 1611)

*'Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness **the engrafted word, which is able to save your souls.***'

Het woord kan onze zielen redden en dit komt omdat deze woorden van God gaan over Jezus Christus en ons vertellen om in Jezus te geloven, door te vertrouwend te geloven (faith) in wat Jezus voor ons heeft gedaan, Hij stierf aan het kruis en vergoot Zijn bloed voor onze zonden.

Er staat in de Bijbel dat op een dag iedereen voor God zal staan en geoordeeld word. We zullen persoonlijk rekenschap moeten afleggen over ons eigen leven aan God. In Romans hoofdstuk 14 vers 11 tot en met 12 staat geschreven:

NL. (Zelf vertaald)

*'Want het is geschreven, Als Ik leef, zegt de Heer, elke knie zal buigen tot mij, en elke tong zal belijden tot God. Zo dan **ieder één van ons zal geven account (rekenschap) van hemzelf tot God.***'

Eng. (King James Bible 1611)

*'For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then **every one of us shall give account of himself to God.***'

In Hebrews hoofdstuk 9 vers 27 tot en met 28 lezen we:

NL. (Zelf vertaald)

*'En als het is bepaald tot-de mens eenmaal te sterven, maar na dit het oordeel: Zo Christus was **eenmaal** geofferd te dragen de zonde van velen; en tot hen die uitkijken naar hem zal hij verschijnen de tweede keer zonder zonden tot redding.*'

Eng. (King James Bible 1611)

*'And as it is appointed unto men **once** to die, but after this the judgment: So Christ was **once** offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation.*'

Jezus Christus heeft eens en voor al betaald voor de zonden van velen. Durf jij dit te geloven?

In Hebrews 10 vers 10 lezen we dat het eenmalig was, het offer aan het kruis welke Christus droeg voor ons allen was genoeg voor eens en al, er is geen andere weg van redding.

NL. (Zelf vertaald)

'Uit de welken wil wij zijn geheiligd door het offeren van het lichaam van Jezus Christus eens voor al.'

Eng. (King James Bible 1611)

*'By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ **once for all.**'*

Geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus **eens voor al**.

Maar wat gebeurt er als jijzelf Jezus Christus verwerpt en afwijst en vertrouwt op jou eigen zelfgerechtigheid? Ben jij klaar voor dit oordeel? Kan jij zelf voor jou zonden betalen?

We lezen in Matthew hoofdstuk 25 vers 41:

NL. (Zelf vertaald)

*'Dan zal hij zeggen ookzo tot hen aan de linker hand, Vertrek van mij, jullie vervloekte, intot eeuwig durend vuur, **bereid voor de duivel en zijn engelen:**'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, **prepared for the devil and his angels:**'*

We lezen over eeuwig vuur, maar oorspronkelijk niet bedoelt voor de mens, maar voor de Duivel (Lucifer) (Satan).

Na de zondeval van Adam en Eva heeft de mens kennis van goed **en kwaad** gekregen, maar wat ga jij hier mee doen? Dienen de Duivel? Zoals Jezus zei tegen mannen van Zijn dag in John hoofdstuk 8 vers 44:

NL. (Zelf vertaald)

*'**Jullie zijn van jullie vader de duivel, en de lusten van jullie vader jullie willen doen. Hij was een moordenaar vanaf het beginne, en verbleef niet in de waarheid, omdat daar is geen waarheid in hem. Wanneer hij spreekt een leugen, hij spreekt van zich zelf: want hij is een leugenaar, en de vader van het.**'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: **for he is a liar, and the father of it.**'*

Is de Duivel jou vader?

Of dien jij God? En geloof jij in Zijn Zoon Jezus Christus de enige weg van redding.

Mensen die in Jezus geloven mogen God hun Hemelse Vader noemen, hoe mooi, maar mensen die de Duivel als hun vader hebben krijgen dezelfde bestemming als de Duivel, de hel en het meer van vuur dat volgt.

In Revelation hoofdstuk 20 vers 14 en 15 staat:

NL. (Zelf vertaald)

'En dood en hel waren geworpen in-tot het meer van vuur. Dit is de tweede dood. En wie-dan-ook was niet gevonden geschreven in het boek van leven was geworpen in-tot het meer van vuur.'

Eng. (King James Bible 1611)

'And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.'

Ik hoop dat ook jou naam straks geschreven staat in het boek van leven, want Jezus Christus is de enige uitweg uit een eeuwigheid in de hel en het meer van vuur dat volgt. Je moet geloven in het voltooide werk van Jezus Christus aan het kruis als de betaling voor jou zonden.

Ik geloof de woorden van God vanuit de King James Bible 1611, en wat doe jij? Er hang veel vanaf, maak alsjeblieft een goede keuze! Dat jij deze reddingsboodschap leest is geloof ik niet voor niets.

In Ephesians hoofdstuk 2 vers 8 tot en met 9 staat geschreven:

NL. (Zelf vertaald)

*'Want uit genaden zijn jullie gered door **faith (vertrouwend geloof)**; en dat niet van julliezelven: het is de gift (geschenk) van God: **Niet uit werken**, opdat enige man zou opscheppen.'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'For by **grace are ye saved through faith**; and that not of yourselves: it is the gift of God: **Not of works**, lest any man should boast.'*

Uit genade zijn wij gered, door geloof in Jezus, Zijn volbrachte werk aan het kruis, niet iets wat wijzelf hebben gedaan, nee het is een geschenk, een gift van God. Wij

kunnen niet onszelf de Hemel in werken, wij kunnen hier niet over opscheppen, het is God die redt. **Jesus Saves**

In Romans hoofdstuk 10 vers 9 en 10 staat:

NL. (Zelf vertaald)

*'Dat als u zult belijden met uw mond de Heer Jezus, en zult geloven in uw hart dat God heeft gerezen hem van de dood, u zult zijn gered. Want **met het hart man gelooft tot rechtvaardigheid; en met de mond belijdenis is gemaakt tot redding.**'*

Eng. (King James Bible 1611)

'That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.'

In John hoofdstuk 3 vers 16 en 17 lezen we:

NL. (Zelf vertaald)

*'Want God zo liefhad de wereld, dat hij gaf **zijn enige begotten Zoon**, dat wie-dan-ook gelooft in hem zou niet vergaan, maar hebben eeuwigdurend leven. Want God zond niet zijn Zoon in-tot de wereld te veroordelen de wereld; maar dat de wereld door hem zou zijn gered.'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'For God so loved the world, that he gave his **only begotten** Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.'*

De Bijbel zegt in Romans hoofdstuk 10 vers 13:

NL. (Zelf vertaald)

*'Want wie-dan-ook zal **aanroepen** op de naam van de Heer zal zijn gered.'*

Eng. (King James Bible 1611)

*'For whosoever shall **call** upon the name of the Lord shall be saved.'*

Het woord '**call**', betekend 'roepen', het is een **gebed** naar God, jou persoonlijke gesprek met jou God, jou Schepper, en als jij vandaag Jezus Christus wilt ontvangen als jou Heer en Redder dan is dit gebed een voorbeeld van een manier om dit te belijden aan God:

*‘Lieve God,
ik heb spijt van mijn zonden
en begrijp dat ik de Hemel nooit zelf kan verdienen
door mijn eigen goede werken en ik wil niet naar de hel gaan als ik sterf.
Ik geloof in het bloed van Uw Zoon de Heer Jezus Christus
dat Hij aan het kruis vergoot als de betaling voor mijn zonden voor eens en al
en geloof in mijn hart dat U Hem hebt laten opstaan uit de dood.
Wilt U mij vergeven? Wilt U mij helpen om voor U te leven?
Wilt U mijn Hemelse Vader zijn? Niet mijn wil maar Uw wil, o goede God.
Ik vraag dit in de naam van mijn Heer en Redder Jezus Christus,
amen.’*

Jou leven is geworden nieuw wanneer jij in Jezus Christus hebt geloofd, je mag opnieuw beginnen, jou zonden zijn vergeven, een nieuw leven is begonnen in naam van Jezus Christus. Je bent dan overgegaan van de dood naar leven, en van een eeuwigheid in de hel naar een eeuwigheid bij God in de Hemel. Jezus Christus stond op uit de dood, en jij mag nu door Hem ook opstaan uit de dood en leven!

In 2 Corinthians 5:17 staat:

NL. (Zelf vertaald)

*‘Daarvoor als enige man is **in Christus**, hij is een nieuwe creatuur (scheepsel): oude dingen zijn gepasseerd voorbij; aanschouw, **alle dingen zijn geworden nieuw.**’*

Eng. (King James Bible 1611)

*‘Therefore if any man be **in Christ**, he is a new creature: old things are passed away; **behold, all things are become new.**’*

De Bijbel schrijft ons over de eeuwigheid, en hoe mooi dit alles zal zijn voor hen die in Jezus Christus geloven, we lezen in 1 Corinthians hoofdstuk 2 vers 9:

NL. (Zelf vertaald)

‘Maar als het is geschreven, Oog heeft niet gezien, noch oor gehoord, evenmin heeft (is) opgekomen in-tot het hart van man, de dingen welke God heeft geprepareerd (voorbereid) voor hen die liefhebben hem.’

Eng. (King James Bible 1611)

'But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.'

Straks aan het einde zal Satan de Duivel (Lucifer) voor altijd en altijd verslagen zijn!
Hierover kunnen wel lezen in Revelation hoofdstuk 20 vers 10:

NL. (Zelf vertaald)

'En de duivel die misleiden hen was geworpen in-tot het meer van vuur en zwavelsteen, waar het beest en de valse profeet zijn, en zullen zijn getormenteerd (gemarteld) dag en nacht voor altijd en altijd.'

Eng. (King James Bible 1611)

'And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever.'

In dit laatste stuk Bijbeltekst lezen we over een nieuw Hemel en een nieuwe Aarde, over God die bij de geredde mens komt wonen, over de dood die is overwonnen in Christus, over Jezus die alle dingen nieuw maakt, geen dood meer, geen pijn meer, geen gekrijt, geen verdriet meer voor hen die liefhebben de Heer Jezus Christus. Maar we lezen ook over de angstigen, en ongelovigen, en de abominabele, en moordenaars, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en alle leugenaars; we lezen hier ook over de mensen die Jezus Christus niet accepteren als hun persoonlijke Heer en Redder. We zien, het is één van de twee opties, Hemel of hel, ik hoop dat deze reddingsboodschap ook jou de ogen zal openen en dat ook jij voor eeuwig bij God in de Hemel mag wonen door te geloven in Zijn Zoon Jezus Christus, amen.

Revelation hoofdstuk 21 vers 1 tot en met 8:

NL. (Zelf vertaald)

'En Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan; en daar was niet meer (de) zee. En Ik Johannes zag de heilige stad, nieuw Jeruzalem, komende neder van God uit den hemel, bereid als een bruid geadorneerd (toebereid) voor haar man-(band). En ik hoorde een grote stem uit den hemel zeggende, Aanschouw, de tabernakel van God is met mensen, en hij wil wonen met hen, en zij zullen wezen zijn mensen, en God hemzelf zal zijn met hen, en zijn hun God. En God zal wissen weg alle tranen van hun ogen; en daar zal zijn niet meer dood, evenmin zorgen, nog gekrijt, evenmin zal daar zijn enig meer pijn: want de vorige dingen zijn gepasseerd voorbij. En hij die zat op de troon zei, Aanschouw, Ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij, Schrijf: want deze woorden zijn waar en getrouwvol. En hij zei tot mij, Het is gedaan (volbracht), Ik ben Alfa en Omega, het begin en het einde. Ik wil geven tot hem die is dorstig van de fontein van het water van leven vrijelijk. Hij die overkomt zal beërven alle dingen; en Ik wil wezen zijn God, en hij zal zijn mijn zoon. Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en de abominabele, en moordenaars, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en alle

leugenaars, zullen hebben hun deel in het meer welke brand met vuur en zwavelsteen: welke is de tweede dood.'

Eng. (King James Bible 1611)

'And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea. And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.'



*Come unto me,
all ye that labour
and are heavy laden,
and I will give you rest.*

Matthew 11:28



King James Bible 1611 ministries Nederland
www.kingjamesbible1611.nl