

Een reddingsboodschap.

Heren, wat moet ik doen om gered te worden?
(Acts 16:30)

Meer dan 2.000 jaar geleden zond God zijn enige geboren Zoon door uit een maagd geboren te worden zodat hij een manier kon bieden aan alle mensen om gered te worden. De Heer Jezus Christus betaalde de ultieme prijs aan het kruis als de betaling voor de zonden van de mensheid.

De Bijbel zegt in Isaiah 53 vers 5: *'but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with His stripes we are healed.'*

Dus wat moet je doen om gered te worden?

Realiseer eerst en geef toe dat jij gezondigd hebt tegen God. (jij bent een zondaar)

De Bijbel zegt in Romans hoofdstuk 3 de verzen 10 tot en met 12:

'As it is written, there is none righteous, no not one: There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way, They are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one.'

In vers 23 lezen we: *'For all have sinned and come short of the glory of God;'*

Maar misschien vindt je dat jij een goed persoon bent, en dat God op een dag jou zal wegen, je goede werken tegen de slechte dingen die jij heb gedaan. Misschien geloof je dat jij zelf de hemel kan verdienen omdat je geen slecht persoon bent.

Als dit is wat je geloofd, dan moet je lezen wat Jezus zei in Mark hoofdstuk 2 vers 17: *'When Jesus heard it, he saith unto them, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance.'*

De apostel Paulus zei in 1 Timothy 1:15: *'This is a faithful saying, and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief.'*

De waarheid is beste lezer, Jezus stierf niet aan het kruis voor goede mensen, hij stierf en vergoot zijn bloed voor zondaars.
(Jezus stierf voor zondaars)

De Bijbel zegt in 1 Peter 3:18: *'For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the spirit.'*

In Romans hoofdstuk 5 vers 6 tot en met 10 lezen we: *'For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die: yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.'*

De Bijbel zegt in 2 Corinthians 7:10 *'For godly sorrow worketh repentance to salvation not to be repented of: but the sorrow of the world worketh death.'*

Op een dag zal iedereen voor God moeten staan en geoordeeld worden. In Romans 14:11 tot en met 12 staat geschreven: *'For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of himself to God.'*

In Hebrews 9:27 tot en met 28 lezen we: *'And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment: So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation.'*

Kun jij eerlijk zeggen dat je klaar bent voor dit oordeel?

In John 14:6 staat: *'Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.'*

In Acts 4:12 lezen we:
'Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.'

Jezus stierf aan het kruis om de weg te banen voor de mens om gered te worden, er is geen andere weg naar de hemel.

Maar wat gebeurt er als jijzelf Jezus Christus verwerpt en vertrouwt op jou eigen zelf-gerechtigheid?

In Romans 6:23 staat: *'For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.'*

Jezus zei in Matthew 25:41: *'Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:'*

In Revelation 20 vers 14 en 15 staat: *'And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.'*

(Jezus Christus is de ENIGE uitweg uit een eeuwigheid in de hell!)

Dus wat moet je doen om gered te worden? Het antwoord is te vinden in Acts 16:31: *'And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.'*

Je moet geloven in het voltooid werk van Jezus Christus aan het kruis als de betaling voor jou zonden.

Ephesians 2:8 tot en met 9 zegt: *'For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Not of works, lest any man should boast.'*

In Romans 10:9 tot en met 10 staat: *'That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.'*

In John hoofdstuk 3 vers 16 en 17 lezen we: *'For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting*

life. For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.'

Als jij Jezus Christus wilt ontvangen als jou Heer en Redder dan is dit gebed een voorbeeld van een manier om dit te belijden:

'Lieve God, ik weet dat ik een zondaar ben en dat ik nooit goed genoeg kan zijn om de hemel zelf te verdienen. Ik wil niet naar de hel gaan als ik sterf. Ik stel mijn geloof in het bloed van uw Zoon de Heer Jezus Christus dat hij aan het kruis vergoot als de betaling voor mijn zonden en geloof in mijn hart dat u hem hebt laten opstaan uit de dood. Help me om vanaf nu voor u te leven lieve God. Ik bid dit in de naam van Jezus Christus, amen.'

De Bijbel zegt in Romans 10:13: *'For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.'*

Als jij jou geloof in Jezus Christus hebt gesteld dan ben je van de dood overgegaan tot leven, van een eeuwigheid in de hel naar een eeuwigheid bij God in de hemel.

In 2 Corinthians 5:17 staat: *'Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.'*

In 1 John hoofdstuk 5 de verzen 10 tot en met 13 staat: *'He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son. And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.'*

Deze geschreven getuigenis van Jezus Christus is te vinden in de King James Bible 1611 voor alle mensen over de hele aarde. Maar als jij nog steeds niet Jezus Christus als jouw Heer en Redder hebt geaccepteerd, dan moet jij jezelf realiseren dat jou beslissing om hem te accepteren of af te wijzen jou naar een van deze twee plaatsen brengt:

Dus wat zal het zijn? Hemel of hel. De keuze is aan jou!